

## Vraag het aan Morya



### Het heeft jou iets te bieden

“Iets mag nog zo banaal zijn, nog zo klein, het heeft jou iets te bieden, het heeft jou iets te tonen en het draagt een essentie. En deze essentie kan je opnemen in je ziel, want je eigen ziel weet raad met alles wat er in het leven is en met alles wat er in het leven staat. Jij bent een stukje van dit grote leven en ieder element van het leven behoort tot jou. Het behoort tot je eigen wezenlijke leven.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  
(uit hoofdstuk 13: ‘Mediteren en het leven leren zien zoals het is’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 79

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---